



## Gedichten door kinderen

Oorlog is een hel  
Een hel die niet over wilt gaan  
Je wordt gedwongen  
Je wordt gemarteld  
En als je niet gehoorzaamt...  
Is het met je gedaan

Oorlog is een hel  
Een hel die niet over wilt gaan  
Ben je jood  
Het je wat misdaan of ben je altijd goed  
Je wordt geschopt, geslagen en gemarteld  
Je wordt gepest, achtervolgt en vermoord

Oorlog is een hel  
Een hel die niet over wilt gaan  
Weinig eten en kou  
Uiteindelijk is het eten op  
Bloembollenstamppot en ander vies voedsel  
Het was vreselijk!

Oorlog is een hel  
Een hel die niet over wilt gaan  
Het was vreselijk en ik kan nog uren door  
Maar de vrijheid is zoet en daar ben ik voor!

justin





## Gedichten

Azariah

### Bang in de nacht

Ik kan niet slapen,  
ben bang in de nacht.  
Iedere dag houdt iemand de wacht.  
Ze staan te kijken, of er iemand van het leger komt.  
Als die ons vinden, slaan ze ons blauw en bont.

Laura

### De Tweede Wereldoorlog

De 2<sup>e</sup> Wereldoorlog is verschrikkelijk geweest.  
Niet alleen voor de Joden.  
Oorlog is als een beest.  
Waarom zijn er zoveel doden?  
Het heeft zolang moeten duren.  
Iedereen die het zag, zelfs de muren.



Joëlle

Het is stil op straat .  
Het enigste wat ik hoor,



is een ontploffende granaat.

Alle mensen om mij heen zijn dood.

Daarom vlucht ik met een boot.

Ik vaar naar Engeland.

Weg van dit enge land



Oussama Echarouti

### **Oorlog**

De mensheid maakt een einde aan de oorlog.

Of maakt de oorlog het aan de mensheid?

Je kan een kind uit de oorlog halen, maar de oorlog niet uit een kind.

Oog om oog en de wereld wordt uiteindelijk blind.

Yessir

### **Oorlog**

Oorlog

niet zo fijn,

Dan denk je wel eens,

waarom moet dit er zijn?

Zonder oorlog, zou de wereld beter zijn.

Oorlog doet alle mensen pijn.

's Avonds in mijn bed,

denk ik na over de kinderen,

wiens vader het niet heeft gered.





Onbekend

**haat**

De Tweede Wereld Oorlog kwam door haat.

Hitler schiep een wereld ,waar een jood niet bestaat.

Ik wil een wereld met liefde en vrede.

Dat is het belangrijkste in het leven.

Toch zijn er mensen , die dromen verstoren.

Daar zijn we toch niet voor geboren.

Navi

**De trein**

Een keer perweek die trein

Het doet me zoveel pijn!

Ik ben bang elke nacht.

Elke dag een schot,

Niet zo zacht!

De nazi´s doet het niets!

Ze doden ons voor een raar iets.

Jaden

**Dood**

In de oorlog heb je je moeder verloren.

Je wou dat je niet was geboren.

Dat is toch niet goed.

Het is een wereld vol bloed.

Pas op, straks ga je dood.



Help me toch, ik ben een jood!!!!



Kirubel

**droom**

Ik durf niet naar buiten

Daar worden Joden geslagen

Kunnen de Duitsers zich niet gedragen.

Ik droom over een feest

van geluk en vrede

Dan weet ik zelf,

dit hoort bij het mooie heden

.

Zaire

**Tranen**

Een meisje van zeven,  
heeft bijna geen leven.

Haar toekomst is leeg.

Ze woont in een kamp.

Haar wangen zijn nat.

Tranen zijn dat

